



ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο
Τα σημαντικότερα Νέα | Μάρτιος 2024

Πρότυπα
Εκπαιδευτήρια
Θεσσαλονίκης
Δημοτικό - Νηπιαγωγείο
Παιδικός Σταθμός




Βραβείο
Αειφόρου Σχολείου



→ → → **Είσαι Απόφοιτος;**



Φρέσκα Νέα!!!

Μπείτε στο **facebook**, κάνετε  στη σελίδα μας και γίνετε μέλη της μεγάλης παρέας μας !!!
Δείτε τα video από τις εκδηλώσεις μας στο **YouTube** και τις δραστηριότητές μας στο **protypa.gr**.
Ενημερωθείτε καθημερινά για τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις δράσεις μας !!!
Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο **instagram** και στο **linkedin**.
Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας !!!



Χρόνια πολλά Ελλάδα!



Με υψηλό φρόνημα και αίσθημα σεβασμού για την πατρίδα **οι μικροί και μεγάλοι μαθητές του Σχολείου** μας συμμετείχαν και φέτος στη μαθητική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό δρόμο του Πανοράματος. Καμρωτοί και περήφανοι, ντυμένοι στα γαλανόλευκα, τίμησαν την εθνική επέτειο της **25ης Μαρτίου** αποτίοντας, παράλληλα, φόρο τιμής στους ήρωες του 1821 που θυσιάστηκαν στον βωμό της ελευθερίας. Τα παιδιά μας εντυπωσίασαν και καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους. Χρόνια πολλά Ελλάδα!

→ → → **για περισσότερα...**

Μεγάλη γιορτή για την Εθνική Παλιγγενεσία Στ' τάξη

Οι αιματηρές μάχες και η θυσία των Ελλήνων οδήγησαν σε ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Άλλωστε, «**Ελευθερία ή θάνατος**» ήταν η φράση-πεποίθηση των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, η οποία με περηφάνια ειπώθηκε και στη γιορτή της **Στ' τάξης** που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εθνική μας επέτειο την **Παρασκευή 22 Μαρτίου**. Οι μαθητές μας παρουσίασαν το χρονικό της ελληνικής επανάστασης, που αποτελεί αναμφίβολα ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός του 19ου αιώνα.

→ → → **για περισσότερα...**





Παρέλαση στο γήπεδο του Σχολείου μας Νηπιαγωγείο

Τα παιδιά μας του **Νηπιαγωγείου** γιόρτασαν την **25η Μαρτίου** τιμώντας τους αγωνιστές του 1821. Την **Παρασκευή 22 Μαρτίου** οι μαθητές μας των Νηπίων και των Προνηπίων συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο του Σχολείου μας και παρέλασαν όλοι μαζί κρατώντας ελληνικές σημαίες και φορώντας τις παραδοσιακές τους στολές.

→ → → για περισσότερα...

«Ζήτω η ελευθερία!» - Προνήπια

Από τη **Δευτέρα 18** έως την **Παρασκευή 22 Μαρτίου** τα **προνήπια** μας, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ζήτω η πατρίδα! Ζήτω η ελευθερία!», πραγματοποίησαν μια σειρά δράσεων και μέσα από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό έμαθαν για τα ιστορικά γεγονότα της **ελληνικής επανάστασης**. Συζητήσαν για τους ήρωες του 1821 και έμαθαν για τα κατορθώματά τους. Γνώρισαν εκείνης της εποχής τις ενδυμασίες από όλα τα μέρη της Ελλάδας και φιλοτέχνησαν τη δική τους παραδοσιακή ποδιά διακοσμώντας την με πολύχρωμα μοτίβα.

→ → → για περισσότερα...



Λευκά περιστέρια σε μπλε φόντο - Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»



Τα περιστέρια, σύμβολα ειρήνης, είναι αγαπημένο θέμα του ζωγράφου **Α. Φασιανού**. Την **Παρασκευή 22 Μαρτίου** τα παιδιά μας του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** παρατήρησαν πίνακες του καλλιτέχνη κι έπειτα φιλοτέχνησαν τα δικά τους λευκά περιστέρια σε μπλε φόντο. Στη συνέχεια, παρέλασαν στην καταπράσινη αυλή μας, τιμώντας την επέτειο της 25ης Μαρτίου με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

→ → → για περισσότερα...

Συγκινητική η ανταπόκριση και στη φετινή αιμοδοσία μας

Την **Κυριακή 10 Μαρτίου** πραγματοποιήθηκε η ετήσια **αιμοδοσία** για την ενίσχυση της **Τράπεζας Αίματος** του Σχολείου μας που λειτουργεί εδώ και 11 χρόνια. Η προσέλευση στις εγκαταστάσεις μας ήταν για ακόμη μια χρονιά συγκινητική, γεμίζοντάς μας ηθική ικανοποίηση και χαρά. Φέτος οι εθελοντές αιμοδότες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν διπλάσιες φιάλες αίματος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς, γονείς, αποφοίτους, εργαζομένους και φίλους των Εκπαιδευτηρίων μας που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.

→ → → για περισσότερα...





Πρωτιά σε ένα παιχνίδι στρατηγικής – Ακαδημία Σκάκι



Την κορυφή για 2η συνεχή χρονιά κατέκτησε το Σχολείο μας το **Σάββατο 2 Μαρτίου** στους **ομαδικούς σχολικούς αγώνες σκάκι** που πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Πολίχνης. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 50 ομάδες Δημοτικών σχολείων, ανάμεσά τους και τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης με την πολυπληθέστερη συμμετοχή, αφού διαγωνίστηκαν με 4 ομάδες που στο σύνολό τους αποτελούνταν από 20 μαθητές και μαθήτριες. Με εξαιρετικά μεγάλη ευκολία η πρώτη ομάδα του Σχολείου μας έφτασε στην **πρώτη θέση**. Μοναδικός αντίπαλος που τη δυσκόλεψε ήταν η δεύτερη ομάδα μας, ενώ το «ντέρμπι» έληξε με οριακό σκορ 2,5 – 1,5.

→ → → για περισσότερα...

Στην κορυφή σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική!

Ακαδημία Σκάκι

Τα παιδιά μας της **Ακαδημίας Σκάκι** έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό κατακτώντας ξανά την κορυφή, αυτή τη φορά στην τελική φάση του **Μαθητικού Σχολικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής**. Με 21 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις το Σχολείο μας έδωσε σημαντικό «παρών» στο πρωτάθλημα, αφού τα αποτελέσματα των μικρών σκακιστών μας ήταν εξαιρετικά. Αναλυτικότερα, **πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκης** αναδείχθηκε η μαθήτριά μας Αγγελική Μ. από την Ε΄ τάξη, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο Γιάννης Φ. από τη Δ΄ τάξη και την τρίτη θέση στα αγόρια ο Ανάργυρος Τ. από την Α΄ τάξη.

→ → → για περισσότερα...



Διασκεδάσαμε με την ψυχή μας!

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4» και Νηπιαγωγείο



Ένα μεγάλο αποκριάτικο ξεφάντωμα ήταν ο χορός του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** και του **Νηπιαγωγείου** μας που πραγματοποιήθηκε την **Τετάρτη 6 Μαρτίου** στο POLIS Thessaloniki Convention Centre. Οι «μικροί μασκαράδες» με ευφάνταστες στολές χόρεψαν σε καρναβαλιστικούς ρυθμούς, τραγούδησαν και συμμετείχαν σε ομαδικά κινητικά παιχνίδια που ετοίμασε για αυτούς ομάδα εμψυχωτών. Έτσι, μαζί με τις νηπιαγωγούς τους τα καρναβάλια μας έζησαν μοναδικές στιγμές γεμάτες χαμόγελα, κομφετί και σερπαντίνες! Αλλά και οι γονείς μας πέρασαν αξέχαστα! Διασκέδασαν, έγιναν όλοι μια παρέα και απόλαυσαν νόστιμα εδέσματα από τον πλούσιο μπουφέ. Η υπέροχη βραδιά έκλεισε με το παραδοσιακό γαϊτανάκι.

→ → → για περισσότερα...

Πιστοί στο έθιμο της Τσικνοπέμπτης ■

Με κέφι, χαρά και αποκριάτικη διάθεση τα παιδιά μας την **Πέμπτη 7 Μαρτίου** πήραν μέρος στο έθιμο της **Τσικνοπέμπτης** και διασκέδασαν στους ρυθμούς της **Αποκριάς**. Στο υπαίθριο πάρτι που στήθηκε στην αυλή του Σχολείου μας οι μαθητές μας τσίκνισαν και χόρεψαν ντυμένοι καρναβάλια με πρωτότυπες στολές στη διάρκεια των διαλειμάτων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων τηρήθηκε κανονικά, παρά την ιδιαιτερότητα της ημέρας.

→ → → για περισσότερα...





Στους ρυθμούς της Αποκριάς – Α΄ τάξη

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης έζησαν το αποκριάτικο κλίμα με πολύ κέφι και εκπλήξεις από τη Δευτέρα 11 έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου. Διακόσμησαν τις τάξεις τους με αποκριάτικες ζωγραφιές και κατασκευές δίνοντάς τους μία γιορτινή όψη και τσίκνισαν με τον δικό τους τρόπο. Φόρεσαν τις καταπληκτικές στολές τους, κατέβηκαν στην αυλή μας, χόρεψαν σε καρναβαλικούς ρυθμούς και έφαγαν λαχταριστά σουβλάκια. Επίσης, την εβδομάδα αυτή έμαθαν για τα έθιμα της Καθαρής Δευτέρας, άκουσαν παραδοσιακά τραγούδια και έφτιαξαν τους δικούς τους χαρταετούς. Έτσι, οι ημέρες πριν τη Σαρακοστή γέμισαν με πολλά χρώματα και όμορφη διάθεση.

→ → → για περισσότερα...



Αποκριάτικη εβδομάδα γεμάτη δράσεις – Προνήπια



Με κέφι, χορό και μεγάλη χαρά τα Προνήπια μας γιόρτασαν την Αποκριά από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Χορός, κέφι και χαρά, έχουμε Αποκριά», και γνώρισαν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Τραγουδούσαν και χόρεψαν σε ξέφρενους αποκριάτικους ρυθμούς και παραδοσιακές μελωδίες και, φυσικά, δεν έλειψαν οι εικαστικές δημιουργίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσαν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο. Ζωγράφισαν την αποκριάτικη στολή που επέλεξαν να φορέσουν φέτος και κατασκεύασαν αποκριάτικες μάσκες με χαρτόνια, γκλίτερ και υφάσματα.

→ → → για περισσότερα...

Γιορτάσαμε τα κούλουμα

Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Αποκορύφωμα των δράσεων της Αποκριάς ήταν ο εορτασμός της Καθαρής Δευτέρας και το πέταγμα του χαρταετού. Οι μαθητές μας του Νηπιαγωγείου υποδέχτηκαν τα παιδιά μας του Παιδικού Σταθμού την Παρασκευή 15 Μαρτίου και γιόρτασαν όλοι μαζί τα κούλουμα στην αυλή του Σχολείου μας αποχαιρετώντας το καρναβάλι. Γεύτηκαν σαρακοστιανά εδέσματα, έπλεξαν το γαϊτανάκι με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής, πέταξαν με ενθουσιασμό τον μεγάλο χαρταετό μας και επέστρεψαν στο σπίτι με τον δικό τους χειροποίητο χαρταετό, γεμάτο χρώμα και φαντασία.

→ → → για περισσότερα...



Το Σχολείο μας εξεταστικό κέντρο του διαγωνισμού «Καγκουρό»



Για ακόμα μία χρονιά το Σχολείο μας έγινε εξεταστικό κέντρο του Διεθνούς Μαθηματικού Διαγωνισμού «Καγκουρό», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαρτίου, δίνοντάς μας τη χαρά να φιλοξενήσουμε εκτός από τα δικά μας παιδιά και μαθητές και μαθήτριες από άλλα σχολεία. Ο διαγωνισμός είναι ο μεγαλύτερος στο είδος του σε όλο τον κόσμο και η φιλοσοφία του βασίζεται στην αρχή ότι τα Μαθηματικά καλλιεργούν τη σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση.

→ → → για περισσότερα...



Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Εκφοβισμού: Λέμε όχι στη βία!

Β' τάξη

Με αφορμή την **Πανελλήνια Ημέρα Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού** την **Τετάρτη 6 Μαρτίου** οι μαθητές μας της **Β' τάξης** συζητήσαν για τη δύναμη που έχουν οι λέξεις και πόσο αυτές μπορούν να πληγώσουν. Με φράσεις, όπως «Δεν είσαι αρκετά όμορφος» ή «Δε σε θέλω στο παιχνίδι μου», τα παιδιά μας μέσα από τη δική τους ματιά προσπάθησαν να εκφράσουν τι είναι για εκείνα **λεκτική βία** και να περιγράψουν τα συναισθήματα που γεννιούνται στον αποδέκτη. Για τον σκοπό αυτό έγραψαν προτασούλες σε χάρτινες καρδιές που στη συνέχεια τσαλάκωσαν.

→ → → για περισσότερα...



Επισκεφθήκαμε τη Βεργίνα - Δ' τάξη



Τους μύθους, τους θησαυρούς και την ιστορία της **Μακεδονίας** γνώρισαν οι μαθητές μας της **Δ' τάξης** «ταξιδεύοντας» στον **αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας** την **Παρασκευή 29 Μαρτίου**. Στο πλαίσιο της ενότητας του μαθήματος της ιστορίας «Η Μακεδονία», τα παιδιά μας ξεναγήθηκαν στους βασιλικούς τάφους του Φιλίππου Β' και του Αλεξάνδρου Δ', ενώ παράλληλα θαύμασαν τα εκθέματα του μουσείου. Είδαν από κοντά τη χρυσή λάρνακα, την επιβλητική πανοπλία του πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου και το χρυσό στεφάνι βελανιδιάς, για το οποίο έκπληκτα πληροφορήθηκαν πως αποτελείται από 313 χρυσά φύλλα.

→ → → για περισσότερα...

Γνωρίζοντας έναν σπουδαίο Έλληνα εικαστικό

Ένα ταξίδι στον κόσμο ενός πρωτοπόρου Έλληνα εικαστικού έκαναν τα παιδιά μας του Δημοτικού την **Παρασκευή 1** και την **Τρίτη 5 Μαρτίου**. Οι μαθητές μας επισκέφθηκαν την έκθεση για τα 100 χρόνια γέννησης του Γιάννη Γαϊτή, η οποία παρουσιάστηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της εξαιρετικής ξενάγησης άκουσαν με ενδιαφέρον για τα κοινωνικά μηνύματα που επιδίωκε να μεταδώσει με τις δημιουργίες του ο καλλιτέχνης. Τα ζωντανά χρώματα των έργων του εντυπωσίασαν τα παιδιά μας, εμπνεύστηκαν από αυτά και φιλοτέχνησαν τις δικές τους δημιουργίες στο μάθημα της Εικαστικής Αγωγής!

→ → → για περισσότερα...



Ύμνος στην αξία της φιλίας

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»



Την **Τρίτη 12 Μαρτίου** τα μικρά μας του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** επισκέφθηκαν το παιδικό βιβλιοπωλείο **Dadoo** και συμμετείχαν στη διδραστική παρουσίαση του βιβλίου «Φίλοι στον λόφο» των L. Sarah και D. Benji που υμνεί την αξία και τη δύναμη της φιλίας. Μέσα από την ιστορία η φιλία προβάλλεται σαν ένα ταξίδι γεμάτο χαρές και μοναδικές στιγμές, που μοιραζόμαστε με αγαπημένα πρόσωπα και μας γεμίζει με θετική ενέργεια και εμπιστοσύνη.

→ → → για περισσότερα...



Μάθαμε για τη σημασία της υγιεινής διατροφής – Δ' τάξη



«Η δύναμή μας... η τροφή μας!» Αυτό ήταν το θέμα που ανέπτυξε στα παιδιά μας της **Δ' τάξης** η Msc βιολόγος-διατροφολόγος κ. Δώρα Τσιλιγιάννη τη **Δευτέρα 4**, την **Τρίτη 5** και την **Παρασκευή 15 Μαρτίου**. Μέσα από παιχνίδι και μαγειρική οι μαθητές μας αναγνώρισαν την αξία της υγιεινής διατροφής, απέκτησαν γνώσεις για την προέλευση των τροφών και έφτιαξαν μόνοι τους τα δικά τους σνακ, με σκοπό να μάθουν και οι ίδιοι να τρέφονται ισορροπημένα. Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων της θεματικής ενότητας «Ζω καλύτερα-Ευ ζην». Ευχαριστούμε την κ. Τσιλιγιάννη!

→ → → για περισσότερα...

Εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά

Νηπιαγωγείο

Τα μικρά μας του **Νηπιαγωγείου**, Νήπια και Προνήπια, προετοιμάστηκαν για τη μεγάλη μας εκδήλωση «Παιδικές περιπέτειες στον κόσμο των τεχνών» ακολουθώντας μια διαδρομή γεμάτη χρώματα, συναισθήματα και φαντασία από την **Τρίτη 26 έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου**. Στο διάστημα αυτό τα παιδιά μας ήρθαν σε επαφή με όλες τις μορφές τέχνης, εμπνεύστηκαν από τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών και δημιούργησαν τα δικά τους.

→ → → για περισσότερα...



Η ιστορία της πόλης μας μέσα από τα μνημεία της!

Γ' τάξη

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα μνημεία της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ομάδα εκπαιδευτικών δράσεων Tsak Mram Kids πραγματοποίησαν τα παιδιά μας της **Γ' τάξης** τη **Δευτέρα 4**, την **Τρίτη 5** και την **Τετάρτη 6 Μαρτίου**. Με τα σακίδια τους επιβίβαστηκαν στα ειδικά λεωφορεία ξενάγησης και το ταξίδι στον χρόνο ξεκίνησε.



Η ιστορία της πόλης μας ξετυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών που επισκέφθηκαν διάφορα σημεία, όπως τον εμβληματικό Λευκό Πύργο και το επιβλητικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα Κάστρα με τις πολεμίστρες τους και τα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης. Βυζαντινές εκκλησίες, η μεγαλόπρεπη Αψίδα του Γαλερίου και η Αρχαία Αγορά ήταν μερικά μόνο από τα μνημεία μέσα από τα οποία οι μαθητές μας κατανόησαν το πολυπολιτισμικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης.

→ → → για περισσότερα...

Επισκεφθήκαμε το MOMus

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»

Πορτοκαλί και κόκκινες γραμμές ταξιδεύουν, σκαρφαλώνουν μέχρι το ταβάνι, περικυκλώνουν τα παράθυρα και αφηγούνται ιστορίες, χωρίς να υπάρχει λάθος και σωστό... Τα παιδιά μας του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»** πειραματίστηκαν με κορδέλες και λαδοπαστέλ συμμετέχοντας στις εικαστικές δραστηριότητες του **Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-MOMus** την **Τετάρτη 13** και την **Παρασκευή 15 Μαρτίου**.

→ → → για περισσότερα...



Η έννοια της διαφορετικότητας – Προνήπια

«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι!» Έχοντας αυτό ως σύνθημα τα **προνήπια** μας πραγματοποίησαν δράσεις με σκοπό να κατανοήσουν την έννοια της διαφορετικότητας.

Από την **Τρίτη 26 έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου** γνώρισαν μέσα από εικόνες **τα παιδιά άλλων περιοχών του κόσμου**, παρατήρησαν τα σπίτια και τα ρούχα τους και εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές με τα δικά τους. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία μέσα από εκπαιδευτικά παραμύθια και βιωματικά παιχνίδια να ανακαλύψουν τη μοναδικότητά τους. Γνώρισαν καλλιτέχνες και ζωγράφους που δημιουργούν τα έργα τους με τα πόδια ή το στόμα. Στη συνέχεια, προσπάθησαν να δημιουργήσουν με διαφορετικούς τρόπους τα δικά τους εικαστικά έργα και κατανόησαν τη δύναμη της θέλησης για δημιουργικότητα και καλλιτεχνική έκφραση.

→ → → για περισσότερα...



Ο φίλος μας ο Κουνελοπατίνης Β' τάξη

Κάποιους από τους **Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας** έμαθαν τα παιδιά μας της **Β' τάξης** μέσα από μια παράσταση. Την **Τρίτη 27 Μαρτίου** στο κινηματοθέατρο «Αθήναιον» οι μικροί μας θεατές παρακολούθησαν το έργο «Ο Κουνελοπατίνης στη γειτονιά χωρίς κανόνες». Ο ομώνυμος ήρωας εξιστόρησε τις περιπέτειές του σε μια κοινωνία χωρίς κυκλοφοριακή αγωγή και βοήθησε τα παιδιά μας να αντιληφθούν την αξία της και την αναγκαιότητά της. Παράλληλα, εκείνα έμαθαν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον δρόμο ως πεζοί.

→ → → για περισσότερα...



Κόκκινη κλωστή δεμένη... – Νήπια

Τη **Δευτέρα 4** και τη **Δευτέρα 11 Μαρτίου** τα **νηπια** μας παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μ' αστέρια στον ποδόγυρο!» στο **Λαογραφικό Μουσείο**. Παραμύθια με κλωστές, υφαντά και φορεσιές, υφάντρες και μοδίστρες «ζωντάνεψαν» με τη βοήθεια των παιδιών και της αγαπημένης αφηγήτριας Ανθής Θάνου σε μια παράσταση γεμάτη λόγο και ζωντανή μουσική από τον Αλέξανδρο Μακρή. Στη συνέχεια περιηγήθηκαν στην έκθεση παραδοσιακών ενδυμασιών και ανακάλυψαν πώς το μαλλί γίνεται κλωστή, η κλωστή υφαντό και το υφαντό ρούχο.

→ → → για περισσότερα...



Μουσικές Διαδρομές – Προνήπια

Η μουσική είναι δίπλα μας... η μουσική είναι στη φύση... η μουσική είναι μέσα μας... η μουσική είναι παντού! Μια άκρως μουσική εβδομάδα πέρασαν τα **προνήπια** μας **από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου** διασκεδάζοντας με τους ήχους μέσα από τη θεματική ενότητα «Ο Μαγικός Κόσμος της Μουσικής!». Παρατήρησαν τη σύνθεση, τη δομή και την οργάνωση μιας ορχήστρας και δημιούργησαν τη δική τους ξεχωριστή μουσική παράσταση με αντικείμενα που επέλεξαν από την τάξη ακολουθώντας τις οδηγίες του «μαέστρου».

→ → → για περισσότερα...



Ανακαλύψαμε μέσα από τις αισθήσεις Προνήπια

Την **Τετάρτη 6 Μαρτίου** και την **Παρασκευή 8 Μαρτίου** τα **προνήπια** μας επισκέφθηκαν τον πολυχώρο αισθητηριακής ανάπτυξης Nodo Junior για "messy play" με την ομάδα Happinest. Εκεί, απόλαυσαν το παιχνίδι χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους. Εξερεύνησαν τον υλικό κόσμο πιάνοντας, βλέποντας, μυρίζοντας και ακούγοντας και με φυσικά υλικά, όπως άμμος, νερό και πηλός, δημιούργησαν μοναδικά έργα τέχνης.

→ → → για περισσότερα...



Ο γίγαντας που άλλαξε - Α΄ τάξη



Όμορφες σκηνές και ερμηνείες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών μας της **Α΄ τάξης** την **Πέμπτη 28 Μαρτίου** στη θεατρική παράσταση «**Ο εγωιστής γίγαντας**» του Όσκαρ Ουάιλντ στο θέατρο «Αμαλία». Με χιούμορ και τρυφερότητα το διαχρονικό έργο μεταφέρθηκε στον σύγχρονο δικό μας κόσμο δίνοντας στα παιδιά μας τη χαρά να μάθουν την ιστορία του σκληρού γίγαντα που άλλαξε μπροστά στη «θέα» ενός μικρού αγοριού. Μέσα από την πλοκή της ιστορίας οι μαθητές μας αντιλήφθηκαν πως ο εγωισμός δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και πληγώνει, πολλές φορές ανεπανόρθωτα, τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε.

→ → → για περισσότερα...

Οι ανησυχίες μας για την προστασία του περιβάλλοντος - Ε΄ τάξη

Την **Παρασκευή 29 Μαρτίου** οι μαθητές και οι μαθήτριες της **Ε΄ τάξης** επισκέφτηκαν το «**Θέατρο Σοφούλη**» και παρακολούθησαν την παιδική θεατρική παράσταση «**Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε έναν γλάρο να πετάει**». Με αφορμή μια οικολογική καταστροφή εκτυλίχθηκε μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται τις έννοιες της αγάπης, της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης έχοντας ως πρωταγωνιστές έναν γλάρο και έναν γάτο. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από την παράσταση και όταν τελείωσε, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ηθοποιούς και να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

→ → → για περισσότερα...



Εμπνεύσεις από αρχαιοελληνικά γλυπτά

Παιδικός Σταθμός «Πρότυπα 2-4»



Τα παιδιά μας του **Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4»**, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «**Παιδικές περιπέτειες στον κόσμο των τεχνών**», κλήθηκαν να γίνουν μικροί εξερευνητές και να ανακαλύψουν τον υπέροχο κόσμο ενός μουσείου. Τα ραντεβού δόθηκαν στο Τελλόγγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ την **Πέμπτη 28** και την **Παρασκευή 29 Μαρτίου**. Η ξενάγηση στον χώρο επικεντρώθηκε στην ενότητα με τα αρχαιοελληνικά γλυπτά που αναπαριστούν ζωάκια, τα οποία ενέπνευσαν τα παιδιά μας για να δημιουργήσουν στο εργαστήρι που ακολούθησε.

→ → → για περισσότερα...



Συνεχίστηκαν τα σεμινάρια γονέων «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας»

Συνεχίστηκαν με **επιτυχία** και τον μήνα **Μάρτιο** τα **σεμινάρια γονέων «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας»** που απευθύνονται στους γονείς και κηδεμόνες όλης της πόλης. Την **Τετάρτη 13 Μαρτίου** η Μsc Λογοθεραπεύτρια - Ειδική παιδαγωγός και Επιστημονικά Υπεύθυνη του κέντρου Άλμα Πέπη Κολαρά ανέπτυξε το θέμα «**Η χρήση της οθόνης και η επιρροή αυτής σε τομείς μάθησης**».



Στις **20 Μαρτίου** ακολούθησε το Α΄ μέρος των μαθημάτων πρώτων βοηθειών «**Κι αν σου τύχει;**» από τον Διασώστη - Πλήρωμα ασθενοφόρου, Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, Υπεύθυνο Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Αθανάσιο Κοτσαμπασίδη. Τέλος, στις **27 Μαρτίου** η Νομικός - Υποψήφια Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ Μαριάννα Βασιλείου, η Προϊσταμένη Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Ελένη Ζαγγελίδου και ο Ψυχολόγος της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Παπαδόπουλος μίλησαν για το θέμα «**Η ασφάλεια των παιδιών μας και το νομικό πλαίσιο γύρω από αυτή**».

→ → → για περισσότερα...

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων και επίδοση ελέγχων προόδου Β΄ τριμήνου



Ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων του Δημοτικού για την πρόοδο των μαθητών κατά το **Β΄ τρίμηνο** πραγματοποιήθηκαν στο Σχολείο μας τον μήνα Μάρτιο. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση της Α΄ και Β΄ τάξης, ενώ τη Δευτέρα 11 Μαρτίου οι γονείς των Γ΄ και Δ΄ τάξεων και την Τετάρτη 13 Μαρτίου οι γονείς των Ε΄ και Στ΄ τάξεων ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών και παρέλαβαν τους ελέγχους προόδου με τη βαθμολογία του Β΄ τριμήνου.

→ → → για περισσότερα...